

ONS OKRANTJE

Het pretentieloos infoblad van OKRA Kester

Lentenummer

17

Pasen 2017

Al te vaak nog wordt **OKRA** geïdentificeerd met kaart- en praatnamiddagen, verstoken van warmte en gezelligheid, grijs en muf van jaren, hopeloos voorbijgestreefd, buiten de reële wereld van deze jonge eeuw gedropt. Hoezeer kan men dwalen! Mocht men, een uurtje maar, durven proeven van dat samenzijn, maand na maand, in wederzijds waarderen, familiaal in omgang, open van hart en geest, van mensen voor mensen, vrienden omgeven door de diepste genegenheid van mekaar, men zou zich schamen om zijn dwalen!

Elke samenkomst, het weerzien keer op keer, is **EEN FEEST**, van bij de begroeting tot het afscheid. De bezinning is als een herademen, klinkt als een gebed, tilt het samenzijn op tot een niveau van ruimer denken en dieper voelen. Een goed gevoel is de beloning. Een quiz, een bingo-uur, wat schaken of dammen, een expo of zangstonde, een verhaal, wat poëzie of guitigheid, een scrabble of wat rummikub, het kan allemaal: een namiddag is zo vervlogen!

Twee **voordrachten** hebben dit voorjaar de ledenvergaderingen reeds gevoed. Op 9 februari werden we ingewijd in het ruime aanbod van CM rond '**Thuis in thuiszorg**'. Evy De Kegel leidde elkeen rond in dat aanbod, met concrete raad, nuttige adressen en pittige adviezen, voor hulp in het huishouden, voor veiligheid, financiële steun, e.d.. Voor elkeen had zij een brochure bij, een aanrader bovendien om bij te houden!



Op 9 maart werden we, dank zij Yakult en Nathalie Antonis, ondergedompeld in ‘**De wondere wereld van het onzichtbare**’, de wereld van de microben, micro-organismen, zoals bacteriën, alom tegenwoordig, in de natuur en in ons, en zo bepalend voor onze gezondheid, zij het ongemerkt en ongeweten. Nuttige info was het, leuke tips werden het en verrassende weetjes, Omdat ook Yakult boordevol bacteriën zit die de darmen levend bereiken, mocht iedereen tijdens de voordracht kennis maken met het aangeboden lekkere zuiveldrinkje. Soms hoorden we moeilijke woorden, maar zij openden een wondere wereld!

Pastoraal te Herfelingen

Volgens loffelijke gewoonte worden alle bestuursleden geregeld uitgenodigd om zich een ochtend lang te bezinnen, de zingeving voor bestaan en actie op te frissen. Op 23 februari 2017 zou men, samengebracht bij OKRA-Herfelingen, op zoek gaan naar ‘**Verborgen schatten**’ rondom en in ons. We vinden ze in het gezin, in de familiale kring, bij gelukkige mensen met hun spontane vreugde om kleine dingen en een grote eenvoud, ook in de kring van elke vereniging, OKRA inbegrepen. Maar men moet wel willen rondkijken en niet te lang op de eigen handen staan turen. Boeiend mag men die schattenjacht wel noemen! En over het resultaat zou men terecht verbaasd kunnen zijn. Al eens in de eigen buurt gekeken? Naar de inzet, bescheiden en amper opgemerkt, van deze of gene kennis? Naar de stille beschikbaarheid van anderen, hun geduld, hun glimlach, hun luisterend oor, hun helpgrage handen? Misschien is het goed om af en toe die verborgen kostbaarheid het volle zonlicht te gunnen.

Nieuwe leden

Op het moment dat het in vele verenigingen moeilijk is om nieuw bloed aan te trekken, mocht het OKRA-trefpunt Kester vier nieuwe leden noteren. **Norbert Naert**, uit de Leerbeekse Bosstraat, was de eerste om dit werkjaar aan te sluiten. Vervolgens zette ook **Mia Verckens**, de engelbewaarder van bestuurslid Marcel Brisaert, de al lang verhoopte stap. Dat ook **Fons Juwet** en zijn echtgenote **Anita De Leeuw** onze rangen komen vervoegen, stemt iedereen tot vreugde.

Misschien zijn zij wel de voorbode voor een nog ruimere werving. Ooit werden ruim 200 Kesterse gezinnen, allen 55+ bewoners, met persoonlijke brieven aangeschreven. De slogan was telkens ‘*Okra: de gezellige onbekende*’. Het resultaat was ontgoochelend voor het bestuur, doch ook een gemiste kans voor zovelen. Met telkens een jaartje meer, keren wellicht ook hun kansen om te komen delen in de ware en warme gezelligheid van het OKRA-‘samenzijn’.

Afscheid nemen...

Treske Lichtert werd geboren te Kester op 19 mei 1927 als Maria Theresia, dochter van Frans Nestor en Rosalie Beeckmans. Op 6 oktober 1948 werd zij er de echtgenote van Marcel Timmermans. Jarenlang was zij een trouw lid van 'den Bond', later tot OKRA herdoopt. Door iedereen gekend, bij sommigen als Treske Bosman of als Treske van Parrewattes, door allen geliefd, had zij haar vaste plaats in onze gemeenschap. Wanneer zij op latere tijden verhuisde naar zee, verdween ze even uit de ogen. Toen zij, noodgedwongen, terugkeerde naar Pepingen en WZC Vander Stokken, nam ze haar oude plaats in de harten terug in, al beseft zij het niet meer. Te Halle in het Sint-Maria-ziekenhuis is zij op 3 februari 2017 in stilte van ons heengegaan. Vandaag rust zij op het kerkhof van Kester, bijgezet bij haar echtgenoot Marcel († 1996).



‘k Hore tuitend’hoornen

**‘k Hore tuitend’hoornen en
de navond in nabij
voor mij:
kindren, blij en blonde kom,
de navond is nabij,
kom bij:
zegene u de Allerhoogste, want
de navond is nabij,
kom bij:
‘k hore tuitend’hoornen en
de navond is nabij,
voor mij!**

Guido Gezelle

Op het prikbord

April 2017

Woensdag 19 april **PAASFEEST** in Ons Huis
12u30: eucharistieviering 13u30: feestmaaltijd
Betalen voor Bedevaart van 19 mei

Mei 2017

Donderdag 11 mei Ledenvergadering om 14 uur
Inschrijving voor Seniorenfeest van 1 juni
Inschrijving voor daguitstap naar Klein-Brabant
Vrijdag 19 mei OKRA-Bedevaart naar Scherpenheuvel

Juni 2017

Op donderdag 1 juni **Seniorenfeest te Strijland**
Donderdag 15 juni Ledenvergadering om 14 uur

Juli 2017

Maandag 10 juli Daguitstap naar Klein-Brabant
(ter vervanging van picknick)

In augustus: vakantie voor iedereen

September 2017

Donderdag 14 september Ledenvergadering om 14 uur
bij de start van een nieuw werkjaar.

